

SPORTPERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR 2018

– ROBIN VAN PERSIE

Toen Robin van Persie in mei 2018 zijn beslissing dat hij aan zijn allerlaatste seizoen ging beginnen bekend wilde maken, koos hij een select gezelschap uit. Journalisten die hem een groot deel van zijn voetbalcarrière hadden gevolgd.

Het nieuws werd die dag pas om 24.00 uur wereldwijd verspreid. Daarmee zorgde Robin ervoor dat deze journalisten het openhartige interview dat zij 's middags met hem hadden gehad, mooi in de krant konden zetten. Dat hij uitgebreid de tijd nam voor deze uitgekozen journalisten en hun media een voorsprong bood in een tijd waarin nieuwssites gretig verhalen en citaten van anderen overnemen, kunnen wij niet anders zien dan een geste van dank voor de jarenlange samenwerking.

Namens de gehele Nederlandse sportjournalistiek willen wij bij deze hetzelfde zeggen tegen Robin van Persie. Dank je wel, stijlvolle aanvaller met de nadruk op de linker-voet. Kampioen in Engeland. Topscorer van de Premier League en de eeuwige goalgetter van Oranje. Vicewereldkampioen. Sieraad in de Kuip. Een uitgesproken topsporter die ooit met gitzwarte lokken zijn eerste interview gaf en binnenkort afzwaait als profvoetballer, met klassiek-grijze tinten in zijn haar. In Rotterdam-Zuid missen ze hem eigenlijk nu al. Maar wie eigenlijk niet in Nederland?

In sommige fasen van zijn carrière had hij best een stormachtige relatie met de media, hoewel hij altijd on speaking terms is geweest met onze vakgenoten. Maar we hebben hem zien veranderen. En vooral in de laatste jaren is Robin een ware ambassadeur van Oranje en zijn clubs geweest. Hij heeft ook in dat opzicht Feyenoord bij de hand genomen, zonder zijn mening te verloochenen. In gesprek met journalisten straalt hij rust en klasse uit.

Indrukwekkend vonden wij hoe hij zich dit seizoen uitsprak tegen al te polariserende sentimenten en uitspraken ten opzichte van Ajax. Een aartsrivaal van Feyenoord, zeker. Maar dan wel op het veld. Robin sprak met respect over Ajax en Amsterdam. De term '020' komt bij hem niet over de lippen. Omdat hij kinderen het goede voorbeeld wil geven, zei hij. Hoezo zou hij een hekel moeten hebben aan Ajax?

Binnenkort nemen we afscheid van Robin de voetballer. En misschien gaat dat wel gepaard met nog één hoogstandje. Eén moment van pure klasse en technisch vernuft. Zoals het lobje in de door Feyenoord gewonnen bekerfinale van afgelopen seizoen tegen AZ.

Om hem te bedanken voor de samenwerking in de afgelopen twee decennia en in de hoop dat zijn vakbroeders zijn voorbeeld ook op het publicitaire vlak zullen volgen, roepen wij Robin van Persie bij deze uit tot de NSP Sportpersoonlijkheid van het Jaar.

Het bestuur van de Nederlandse Sport Pers.

Januari 2018